



8 F.

KUIFJE

HET WEEKBLAD VOOR JONGENS
VAN 7 TOT 77 JAAR

IN NEDERLAND 60 Cts

NR 33

**HOU JE MOND
EN VOLG ME, TEDDY!...**

Lees blz. 16 en 17



...bome stakkerds!

WELDRA WEER NAAR SCHOOL!

Je meent dat het nog te vroeg is om daarover te praten. Niet?
Nou, en of! Stop jullie beide oren en denk vooral niet

Ik denk, integendeel, dat het tijd is de studieboeken uit de hoek te halen en met moed aan het werk te gaan.
aan de maffe schoolboeken die je met zoveel vreugde hebt verlaten... Een ongeluk komt nooit alleen: het einde van de

Denk aan de prettige atmosfeer die je wacht: de nieuwe klas die fris vakantie valt samen met de eerste schooldag... Helaas! gedaan in de verf is gezet, een nieuwe lessenaar, nieuwe schoolboeken en je schoolmet de lieve vrijheid! De schoolmakers? Heb je hun gezicht al makers die je beslist een heleboel te vertellen hebben. Er zijn de leraars die eens goed bekeken op de eerste schooldag? Over de leraars steeds hun best doen om je nuttige en interessante dingen te leren.

Zwijg ik maar. Dat zal wel 't beste zijn! ik weet er eekter
Ik zeg ronduit: Leve de heropening van de scholen! Leve de studie! En alles over!... Leve met de scholen! Leve met de studie! Leve de
vrijheid, het spel en de eeuwige vakantie! Ik heb gezegd.



DE AVONTUREN VAN 'T PRINSK





OPGEPAST! ER
KOMT EEN VOGELTJE
UIT!

ONZE PERMANENTE FOTOPRIJSVRAAG



WATERSPIEGELINGEN » gekiekt door Jozef LALLEMAND, uit Flemalle-Haute. Is dat geen mooie foto? Hij kreeg de prijs van de week: een prachtig fototoestel « Brownie Starlet ».

KODAK

geeft je een wenk :

WELK ook het model en het formaat van je fototoestel zij, er bestaat een Kodacolorfilm voor die je zal toelaten zonder moeilijkheden prachtige foto's in natuurlijke kleuren te maken. De kleurenfotografie is thans zo makkelijk als het fotograferen in zwart-wit. En het resultaat is zoveel mooier!

WEER NAAR SCHOOL : KUIFJE'S WINKEL

Hij is gereed om met veel moed
weer naar school te gaan,

Dank zij de Kuifje's Winkel,
Paul-Henri Spaaklaan, 1 tot 7, Brussel
(nabij het Zuidstation).

De KUIFJE'S WINKEL selektioneerde
voor je een grote keuze van
SCHRIFTEN

- FARDEN
- POTLODEN
- VULPENNEN
- PENHOUDERS
- AKWARELVERF
- WATERVERF
- BOEKENTASSEN
- ENZ..., ENZ...



OPGELET !

Bij iedere aankoop van papeterie-artikels krijg je Kuifje's
punten !



Iedereen wil naar de KUIFJE'S WINKEL, Paul-Henri Spaaklaan, 1 tot 7, Brussel (nabij het Zuidstation). Al onze vrienden haasten zich het nodige aan te kopen om weer naar school te gaan. Zelfs een van de olifanten van een groot circus kijkt met belangstelling naar het uitstralraam van de KUIFJE'S WINKEL en doet zijn keuze!

DOOR WILLY VANDERSTEEN



GENERAAL

YOUSOUF

Ongevoelbaar maar waar! Aldus zou men de levensloop kunnen samenvatten van een kleine, romantisch aangelegde Fransman, die een held werd uit de sprookjes van Duizend en een Nacht...



Op het eiland Elba, in februari 1815. De sekretaris van prinses Pauline Borghese, zuster van Napoleon, zit aan zijn schrijftafel...



M. Vantini!
U bent uitgeput!
Ga rusten...

Ik voel me inderdaad niet goed.
Keizerlijke Hoogheid, zoudt u voor
mijn zoon willen zorgen...

Ik zal Jozef naar het
kollege van Piombi-
no sturen. Hij zal
het heel goed heb-
ben!



En enkele dagen later...

Maar na vier uren
vaart...



Een Barbarijse kaper!

Wij zijn verloren!



Weerstand
bieden is nutteloos...

Wij nemen
u allemaal gevangen!



Twee dagen later wor-
den de ongelukkige
gevangenen te Tunis
aan wal gezet.



In de Soeks, op de sla-
venmarkt...



Hoe heet je vader?

Mijn vader heet
zoals ik... En ik heet
Jozef.



Jozef, dat is Yousouf in het Arabisch.
Ik ben Fransman zoals jij en genees-
heer van de Bei van Tunis.



Dokter Lambert vat vriendschap op voor zijn jonge, levendige landgenoot...

Yousouf, de Bei houdt van je. Je studeert flink, je wordt een geleerde... of minister van de Bei!



Pas zestien jaar rukte Yousouf mee op om een opstandige stam te gaan onderwerpen.

Jongeman, jij weet dat een Mameluk zich nooit overgeeft, nietwaar?



Enkele dienaars van de Pasja zijn vreselijk jaloers op de jonge Yousouf.



Op een avond, in het Frans konsulaat te Tunis...

Dank u, M. de Lesseps. Ik drink nooit champagne. U vergeet dat ik mohammedaan ben...



Maar, bent u niet van Franse afkomst?

Ho, dat alles ligt zo ver weg. Ik ken niet eens mijn ware naam...



Weet u dat Zijne Majesteit, de koning van Frankrijk de Bei van Algiers de oorlog heeft verklaard omdat deze laatste onze vlag beledigde?



Het zou een eer voor mij zijn met mijn Mamelukken aan uw zijde te strijden, indien de Bei van Tunis mij de toelating gaf!



Maar de jaloerse schatbewaarder verdraait de woorden van Youssef en hist de Pasja tegen de jongeman op.



Ik verneem dat jij de Islam zou verraden om de christenen te volgen.



Die is een grove leugen! Mijn wonden getuigen voor mijn trouw aan de Pasja!

Je zult veroordeeld worden, en indien nodig laat ik je ter dood brengen!



Maar die nacht.

Ik ben er in geslaagd de sleutelbos van de bewaker te gappen!

KAROEBA!



Die duivelse schatbewaarder heeft besloten je te laten ombrengen door de Janitsaren!

Lieve Karoeba!



Vlucht! Maar let op voor de wachters!

Dank je, Karoeba, en vaarwel! Nooit zal ik je vergeten!



Er staan er slechts twee... En het paard van de officier staat vlak bij de hand... Dat is boven!



ALARM!
DE GEVANGENE!



PANG!
PANG!

Bij dageraad heeft de vluchteling de haven bereikt en daar ontmoet hij de konsul de Lesses.

Het is mijn plicht mijn landgenoten te beschermen.

De « Adonis » licht het anker voor Algiers. Scheep onmiddellijk in!



En op 15 juni 1830 ontscheept Yousouf-Bei met de troepen van admiraal Duperré.



Je kunt me van dienst zijn als tolk!

Ik ben soldaat! Ik zal mijn diamanten verkopen en op eigen kosten een regiment krijgers lichten!



Op 28 maart 1832 maakt hij zich met dertig krijgers meester van de stad Bône, die verdedigd werd door een garnizoen van 5.000 soldaten.



Overal was Yousouf en zijn moed werd legendarisch... Hij streed o.m. in de beroemd geworden slag van Isly.



Yousouf verdiende lauweren in de Krimoorlog bij het beleg van Sebastopol in 1854. Hij kreeg er zijn derde ster.



In 1866 eindigde de loopbaan van deze kleine Fransman, mohammedaans prins, opnieuw tot het katholicisme bekeerd. Hij was divisiegeneraal verveerd met het lint van de Légion d'Honneur, en vijftien twintig maal gecoörd op de dagorder van het leger.



Chlorophyl en Minimum horen 's nachts een angstkreet. Zij
gaan naar buiten om hulp te bieden. Chlorophyl verdwijnt spoorloos.

DE TERUGKEER



VAN CHLOROPHYL DOOR RAYMOND MACHEROT



OP ENKELE KILOMETERS VAN DAAR KOMT MIFASOL, HET VINKJE, TERUG VAN HET KRAAIEN-BOS, WAAR ZIJ HAAR WEKELUKSE ZANGLÉS HEEFT GEGEVEN...





PAARDRIJDEN

WANNEER men sportreporter is, moet men vanzelfsprekend iets afweten over alle takken van de sport. Op zekere dag woonde ik een sportvergadering bij die voorgezeten werd door prins Albert van Luik en de prins stelde mij deze vraag: «Wat doet u wanneer u het verslag moet brengen over een sport die u helemaal niet kent?» Prins Albert bedoelde hier speciaal het Baskisch balspel. Het toeval wil dat ik die sport heel goed ken, omdat ik ze zelf heb beoefend. Moest de prins mij iets gevraagd hebben over golf, dan zou ik daar, eerlijk gezegd, met mijn mond vol tanden hebben gestaan!

Een goed geheugen is ook iets waard!

Er is een sport die de radioreporters veel hoofdbrekens kost: de paardenrace. Ik herinner mij nog heel goed mijn eerste reportage over een belangrijke paardenrace te Groenendaal. Je weet misschien wel dat Groenendaal een van de mooiste renbanen van Europa heeft. Ze ligt in het hartje van het prachtige Zoniënwood en heeft een rechte baan van 1.600 meter, wat beslist enig is.

Tweeëndertig paarden namen deel aan de race. Ik moest ze bij hun naam kennen, bovendien ook nog weten door welke jockeys ze hereden werden en ook wie ze toebehoorden. Er was maar één enkel middel om ze van elkaar te onderscheiden, en dat was de kleur van het jasje en de pet van de jockey. De hele nacht sliep ik niet en studeerde ik ijverig al de namen van de paarden en de jockeys. Maar, o wee, toen ik voor de micro stond herinnerde ik mij nog slechts twee namen.

Gelukkig was het juist de naam van de overwinnaar en van de tweede!

De paardenrennen op de Wellington renbaan van Oostende lonen eveneens de moeite. De Grote Prijs die er ieder jaar wordt betwist is wereldberoemd. Italianen, Engelsen, Duitsers en Fransen komen er met hun beste paarden naar toe. Wie weet stuurt ook

de koningin van Engeland niet op zekere dag haar beste volbloeden. De stal van de koningin van Engeland is een van de beste ter wereld.

65 km. per uur

Over de jockeys wordt heel wat gepraat maar over het algemeen weet men weinig over hun beroep. Jockeys zijn sportieve lui, onderworpen aan een zeer strenge discipline. 's Morgens om 5 uur zijn ze reeds op de been om met de eerste oefeningen te beginnen. Ze volgen een streng dieet. Hun gewicht wordt voor iedere race gecontroleerd. Je mag bovendien niet vergeten dat zij een gevaarlijk beroep uitoefenen en dat iedere race hen het leven kan kosten. Hun paarden bereiken een snelheid van meer dan 65 km per uur. De jockeys zijn klein van gestalte en mager, maar zij hebben veel kracht in de handen en veel kracht in de benen om hun volbloeden in bedwang te houden.

Twee kampioenen in de adelstand verheven

Je hebt waarschijnlijk in de krant gelezen dat de koningin van Engeland twee beroemde jockeys in de adelstand heeft verheven. Dat komt wellicht ook omdat de paardensport in Engeland zeer populair is. In ons land blijven de paardenraces de sport van een eerder beperkte kring van mensen.



DE benzinewagens BP rijden van heden af en tot op 23 dezer op de Grote Markt van Charleroi. Haast je er naartoe!

Indien je te Verviers of in de omstreken woont, dan interesseert je dit:

DE WEG VAN DE JONGEREN B.P. is te Verviers (place du Martyr), van 26 tot 30 augustus.

Laat je inschrijven voor deze fantastische competities. Waag je kans om KAMPIOEN TE WORDEN VAN VERVIERS en wie weet eens...

KAMPIOEN VAN BELGIE.

DE VREUGDE WAS DUUR!

EEN automobilist uit Mannheim (Duitsland) hoorde door de radio in zijn wagen, dat hij een bedrag van ongeveer 110.000 B. frank (rond 8.000 gulden) in een loterij had gewonnen. Van pure vreugde, sloeg hij een vriend, die naast hem zat, op de schouder, raakte de macht over het stuur kwijt en reed tegen een boom. Ze werden beiden slechts licht gewond, maar de wagen werd totaal vernield. De winst uit de loterij was juist voldoende voor het kopen van een nieuwe auto.

ONWEERSTAANBAAR!

Fakir Tar Hatatah heeft besloten een hongerstaking te beginnen.



Na twee weken...

Ik, altijd niet eten!...

Wacht, je zult zien...



Ik ophouden, ik niet kunnen weerstaan aan boterhammen met heerlijke siroop
PROSMANS PRINCE DE LIEGE!

En met Kuifje's Bons!



HONDERD JAAR GELEDEN DACHT EEN MAN
DAT HIJ ZIJN EVENNAASTE MOEST HELPEN...

HENRI DUNANT

EN HET ROOD KRUIS



Henri Dunant, zo heet de Zwitserse kolonist, reisde naar Parijs en vernam aldaar, at Napoleon III zich in Italië bevond.

Louis Bonaparte was inderdaad met zijn Franse troepen de Italiaanse patriotten te hulp gesnelde die streken voor hun onafhankelijkheid tegen de Oostenrijkers. Dunant nam zijn reiskoffers en reed naar Milaan.

24 juni 1859: Solferino

Het toeval wilde dat Henri Dunant getuige was van de vreselijke veldslag van Solferino. Op een front van 5 mijlen stonden 300.000 soldaten tegenover elkaar, 40.000 daarvan zouden het leven laten. De meesten van deze ongelukkigen stierven omdat zij gewond op het slagveld bleven liggen en er niemand was die zich om hen bekommerde. Niemand die hun wonden verzorgde, medicijnen of drinken bracht. Henri Dunant zag dit alles, en gedurende een week raapte hij de gewonden van het slagveld op en verzorgde hen. Door de hitte en het stof vergerde de toestand van de gewonden en er was haast geen drinkbaar water en ook geen medicijnen...

De Franse keizer stuurde aan de keizerin een telegram dat 4 woorden bevatte, 4 woorden die beroemd zijn geworden: « grote slag, grote overwinning ». Dit nam niet weg, dat hij haast in zijn wiel toen hij over het slagveld wandelde en de vreselijke nood van al die gekwetste soldaten zag...

Hij schudt het wereldgeweten wakker!

Henri Dunant had helemaal vergeten waarom hij gekomen was

en waarover hij de keizer wenste te spreken. Zijn eigen zorgen waren helemaal vergeten. Hij dacht nog alleen aan het feit, dat hij de gekwetsten moest helpen en dat hij moest trachten al die gruwelen in de toekomst te vermijden. In november van het jaar 1862 verscheen er te Genève een klein boekje dat als titel droeg: « Een souvenir van Solferino ». Het werd gedrukt in 1600 exemplaren en op ieder boekje stond: « wordt niet verkocht ». Dunant zelf stuurde het op eigen kosten naar de hoge personaliteiten van Europa.

Nauwelijks 5 maanden later vroeg men de uitgever nog 4000 exemplaren van dit boekje te drukken. Dit boekje is thans in 18 talen vertaald en het is niets anders dan een juiste weergave van de slag van Solferino en het gruwelijk schouwspel dat daarop volgde: duizenden kermende gewonden die smeekten om hulp te midden van hitte, stof, insecten, pest, honger en dorst...

Uit dit getuigenis werd een edel werk geboren: De hulp aan de gewonden op het slagveld. In 1863 werd er te Genève een comité gevormd, dat de oorlogvoerende partijen er toe kon bewegen een vrijwillig verplegerscorps te aanvaarden. Het was het begin, de hoeksteen van het Internationaal Rode Kruis, dat sedert een eeuw duizenden menslevens reddend en nog steeds redt.

Het Rode Kruis

Zonder verpozen streed Henri Dunant tegen scepticisme en on-

verschilligheid. Tijdens het beleg van Parijs in 1870 slaagde hij erin honderden gewonden, grijsaards en kinderen over de Seine te evakueren onder de bescherming van een witte wimpel waar op een rood kruis geschilderd was. Hij had steeds het beste van zich zelf gegeven en zijn eigen fortuin gewijd aan zijn edele taak. Toen hij oud werd en tot over de oren in de schuld stak, moest hij zijn heil zoeken in een tehuis voor oude mannen van dagen in Zwitserland. Niemand kende hem daar en welke taak hij had volbracht.

Toen hij eindelijk de Nobelprijs voor de Vrede kreeg, kwam een deurwaarder de plechtigheden overhandiging van deze prijs stremmen met de harde woorden:

« In naam van uw schuldeise kom ik het bedrag van de Nobelprijs halen. »

— U komt te laat, mijnheer, antwoordde Dunant met een ironische glimlach, sedert hedenotend had ik al het geld aan het Rode Kruis geschonken!



Een gelukkig toeval

MIJNHEER de commissaris, sedert jaren tracht ik op de onvruchtbare grond van Algerië een landbouw-exploitatie op te richten. Indien ik daarin slaag, dan kan de bevolking uit de streek leven van de vrucht van deze akkers. Ik ben Zwitser, dat is waar, maar het is toch een Franse bezitting die ik tracht tot bloei te brengen. De waarde van deze grond zal stijgen, wanneer er iets op kan verbouwd worden. Waarom weigert U halstarrig het water, dat ik zo dringend nodig heb, naar mijn velden te leiden?

— Het spijt mij erg, mijnheer Dunant, maar de Administratie kan U niet helpen.

— Goed, dan ga ik naar Frankrijk en praat, indien het moet, met de keizer zelf!

— Doe zoals U verkiest, mijnheer, maar ik vrees, dat U een nuttelos reis ondernemt.

Aldus ongeveer moet de dialoog geweest zijn tussen een bescheiden Zwitser van 30 jaar en de machtige commissaris van de Franse regering. De gevolgen van dit gesprek waren op dit ogenblik nog niet te overzien.



Hoempa Pa Pa

Hoempa Pa en Hubert van Bladerdeeg zijn aan boord van de « Gruwelijke ».



En kom
me niet
te na!



Haha, die bleke
boonstaak werd
gescheiden van z'n
rode vriend...



Hé, pas op!



Geef je over
of... ik maak deze
boonstaak 'n kopje
kleiner...



Geef je niet over,
Hoempa Pa! Doe het
niet voor mij...



Ik leg mijn tomahawk
neer om het leven
van mijn broeder
Bubbele Scalp te
redden. Hij is nog
te jong om reeds
naar zijn voorvaderen
te gaan...

Geen zorgen,
Hoempa Pa! Ik
ga al...

Neen, Hoempa Pa
wil dat je blijft!

Goed... alleen om
je plezier te doen.



En dit leert je dat twee
beunhazen niets vermogen
tegen vijftig vastbesloten en
degelijk gewapende piraten.

**SLA HEN IN
DE UZERS!
HUS DE ZEILEN!
SCHIEL OP,
VIERHONDERD
EN ZEVEN TON
ANSJOVIS !!!**

EN DE PIRATEN



het schip van de piraten, gesprongen. Hoempa Pa vecht als een leeuw



AAN BOORD VAN DE "ARROGANTE"...

Ze vertrekken en nemen onze vrienden als gijzelaars mee...

Wij volgen hen maar uit hun schootsveld...



IN HET RUIM VAN DE "GRAUWELIJKE"...

Wat ik met jullie ga doen, weet ik nog niet. Ik beloof jullie echter een sensationeel einde! Wacht maar!



Verloren al de reizen in de beschaaftde landen zoals deze?

Hoempa Pa, spot niet. Je zou er beter aan doen een oude beproefde roodhuidenlijst te zoeken om ons te redden...



Neen, geen oude beproefde roodhuidenlijst. Ik zal er een nieuwe uitvinden...



En nu muisstil en moedig vooruit...

...zoals de puma, je totem!



HET WAS NACHT EN HET DEK LAG VERLATEN...

Het is nacht en het dek is verlaten...

Mijn broeder is zo scherpzinnig als de vos die op wild loert!...



HET RENDEZ-VOUS VAN SA

ZEVENDE HOOFDSTUK

Een grote zwarte wagen

ERNSTIGE REDEN. COLINA DOOD... STRAND VAN QUINTERO. Deze woorden dansten een sarabande in het hoofd van Jimmy. Het nieuws had hem met verstomming geslagen en hij was niet in staat om twee ideeën logisch aan elkaar te smeden. Toen hij de onderzoekende blik van Hernandez ontmoette, deed hij een grote inspanning om zijn verwarring niet te laten merken.

— En waaraan is hij gestorven? Is hij verdronken? vroeg Jimmy Stone.

De hoofdredakteur haalde de schouders op.

Dat weet ik niet. Het artikel dat ik hier onder ogen heb, geeft geen nadere inlichtingen.

— Maar zelfs als er geen details in staan, laat men de aard van de doodsoorzaak toch doorschermen, veronderstel ik... Gaat het om een ongeluk, een moord of... een zelfmoord?

— Had Colina naar uw mening ernstige reden om een einde te stellen aan zijn leven, señor Blair? vroeg Hernandez.

— N... neen niet bij mijn weten...

— Het zal niet moeilijk zijn er iets meer over te vernemen. Ik zal de reporter roepen die het artikelje heeft geschreven.

Hij drukte op een knop en Jimmy Stone hoorde een vrouwenstem nan de binnenhuis-telefoon.

De redaktie luistert...

Het is dringend!

Hij verbrak het contact en leunde achterover in zijn zetel. Zijn gelaat had weer een beetje kleur gekregen, maar men kon het hem aanzien dat hij nog niet hersteld was van de schok. Dertig seconden later kwam een kleine zwarte man van een jaar of dertig, met het profiel van een fret het bureau binnen. Hij wierp een verraste blik op Jimmy. Perella hield hem vaag en liep op Hernandez toe.

— U hebt me geroepen, chef?

— Ja, Perella. Waar heb je dat nieuws over de dood van Colina gehaald?

— Op het politiekantoor. Hoofdinspektor Iaz gaf me de tip. Hij wist dat wij in Colina op de redaktie hadden.

— Señor Blair, die je hier ziet, vervolgde hoofdredakteur en hij wees in de richting van Stone, zou graag weten hoe Pablo zijn einde gekomen is. Was het een ongeluk, een zelfmoord of een moord?

— Colina pleegde geen zelfmoord, antwoordde Perella zonder aarzelen. En de hypothese van een ongeluk is uitgesloten. De onderzoekingen hebben water in hun longen. Hij had geen water geslikt en dit om de reden dat hij dood was alvorens hij het water dook...

— Men heeft hem dus vermoord?

— Dat is duidelijk!

DE TWEE PABLO'S

Jimmy bleef een ogenblik stil zitten. Zijn hersens werkten tegen vijfduizend omwentelingen per minuut... Hij kende de moordenaars van Colina en het was voor hem niet moeilijk om de reden te gissen, die de moordenaars er toe had geroepen Pablo Colina van kant te maken. Er bleven echter enkele punten op te helderen. Indien de heren van het sabotagegenet ontdekt hadden dat Colina een agent was van de F.B.I., waarom hadden ze hem dan niet vroeger uit de weg geruimd? Zij hadden zeven dagen gewacht alvorens te handelen... Waarom was de agent gedood te Quintero, en niet in de onmiddellijke omgeving van Santiago?... En waarom had de Chileen zo doen geloven de vooravond van zijn dood?... Het was nodig deze problemen op staande voet op te lossen!

— Waar is hij thans? vroeg de jongeman. Te Valparaiso?

— Ja, men heeft hem naar het medisch instituut overgebracht.

Jimmy stond op, Hernandez deed hetzelfde.

— U schijnt zeer ontroerd, señor Blair. Men zou zeggen dat de dood van die arme Pablo voor u een zware slag is!

— Colina heeft me grote diensten bewezen, ik schatte hem naar waarde...

Hij drukte de hand van de hoofdredakteur, groette Perella verstrooid en liep naar de deur. Op het ogenblik dat hij het kantoor wou verlaten, hoorde hij de stem van de hoofdredakteur en hij keerde zich om:

— Telefoon mij even wanneer u teruggekeerd bent uit Valparaiso, señor. Het zou me genoeg doen! Ik zou wel iets meer willen vernemen over de omstandigheden van het drama... Officieel maakte Colina immers nog steeds deel uit van ons personeel!

Jimmy verliet de kantoren van «La Ciudad» en repte zich naar een telefoonhokje. Een bediende van de spoorweg zei hem, dat de drie volgende treinen naar Valparaiso omnibussen waren en dat er pas 's avonds om negen uur een sneltrein ging.

— Ik heb niet de tijd zo lang te wachten, mompelde Jimmy Stone. Naar de duivel met de spaarzaamheid, ik zal een taxi nemen!

De afstand die Santiago scheide van de grote haven aan de Stille Oceaan werd in een rekordtijd afgelegd. Om half acht stipt stapte Stone het medisch instituut van Valparaiso binnen. Hij werd begroet door een man met een lijkbiddersgezicht. Toen Jimmy de reden van zijn bezoek had uiteengezet, werd hij uitgenodigd een steekkaart in te vullen. Jimmy dacht een ogenblik dat hij in een politiekantoor was terechtgekomen. De man keek vluchtig naar de inlichtingen die Jimmy Stone had opgeschreven en schudde het hoofd. Dan telefoneerde hij naar een zekere Manuel en vroeg, nummer 223 naar een bepaalde plaats te transporteren.

— Een vreemde bezoeker wil hem zien! voegde hij er aan toe.

Heel rustig lei hij dan de hoorn neer en wendde zich tot Jimmy.

— Wilt u me volgen, señor? zei hij op de toon waarop een butler zeggen zou: «Het eten is opgediend!»

Achter elkaar aan liepen ze door een reeks gangen met wit verlake muren, waarin een temperatuur heerste die beslist bij het vriespunt lag. De bediende deed de deur open en ging een stap op zij om de Amerikaan binnen te laten. Stone bevond zich in een groot en naakt vertrek zonder vensters. Een van de muren was vervangen door een reusachtig glazen schutsel, waardoor men zien kon wat er aan de andere kant gebeurde. Ook hier was er geen daglicht. Het schrilte licht van drie neonbuizen aan de zoldering geelacht, weerklaats tegen de witte muren. In de achterste wand was er een schuifdeur, dat was de enige zichtbare opening in heel het vertrek.

— Nog een ogenblikje geduld, señor, zei de bediende, terwijl hij Jimmy tot bij de glazen wand leidde. «Hij» zal niet lang meer wegblijven.

Muisstil verwijderde hij zich. Enkele momenten later werd de schuifdeur opengedaan en Stone zag van achter het glas dat er een roltafel verscheen, die gedruwd werd door een man in witte schort. Over de roerloze gestalte die op de hoge tafel lag, was er een laken gespreid.

De man reed de tafel tot tegen de glazen wand, keek dan in de richting van Jimmy en knikte met het hoofd om hem te doen begrijpen dat hij tot de aktie zou overgaan. Hij lichtte een tip van het laken op...

Tien seconden verliepen, tien eindeloze seconden, tijdens dewelke Stone meende dat hij gek zou worden of dat hij ijlkorts had... Hij strekte met de hand over de ogen en trok dan met kortzuchtig gebaar aan zijn



hemdskraag. Hij stikte. Een straaltje zweet liep hem tussen de schouderbladen...

Van achter het glas staarde de bediende in zijn witte schort hem met nieuwsgierigheid en tevens met enige onrust aan. Die Amerikanen had zonderlinge reacties!... Indien hij geweten had hoe de vork aan de steel zat, dan zou hij wellicht de onrust van de jonge bezoeker gedeeld hebben. Ook hij zou dan even moeten vechten tegen een wervelstroom van hypotesen, de ene onwaarschijnlijker dan de andere... De dode die Jimmy daar achter het glas zag liggen, WAS COLINA NIET...

EEN WAARSCHUWING VOOR JIMMY

«Mag ik hem terug bedekken?» scheen de man in witte schort te vragen. Als enig antwoord op deze onuitgesproken vraag knikte Stone met het hoofd. Hij draaide zich om en liep als een slaapwandelaar naar de deur. De bediende wachtte hem op in de gang en vroeg:

Gedaan, señor?

— Ja en neen, antwoordde Jimmy voorzichtig. Ik ben er niet heel zeker van dat ik Pablo Colina herkend heb. Het is waar dat ik hem nauwelijks kende... Droeg hij identiteitspapieren toen hij gevonden werd te Quintero?

Ja, alle persoonlijke voorwerpen werden op de greffie gedeponeerd zoals de wet zulks voorschrijft.

— Zou het mogelijk zijn er een oogje in te werpen?

De bediende deed alsof hij de indiskretie van deze Yankee met de schouders van een rughyman, niet abnormaal vond, maar in zijn blik lag beslist enige afkeuring.

— Indien 'er werkelijk aan houdt... fluisterde hij.

Door een reeks gangen leidde hij Stone naar een klein kantoor waarvan de muren bekleed waren met genummerde metalen kasten. De grijsnaard aan wie de bewaking van deze lugubere archieven waren toevertrouwd, was ingedut. Hij schrok op toen hij de twee mannen voor zich zag staan, maar hij maakte geen moeilijkheden. Hij bevestigde de nieuwsgierigheid van de bezoeker. Indien Jimmy nog enige illuzies had gekoesterd, verdwenen die nadat hij de inhoud van de portefeuille van Colina had gezien. De identiteitsbewijzen van de dode waren echt.

— Stone had te veel valse paspoorten ingekeken om een ogenblik aan de echtheid van deze documenten te twijfelen — de pasfoto's aan de documenten gehecht, korrespondeerden zonder enige twijfel met het witte gezicht dat hij enkele minuten tevoren achter de glazen wand had gezien.

De man die men dood had aangetroffen op het strand van Quintero WAS DE ECHTE COLINA, de Colina waarop Jimmy gedurende drie dagen tevergeefs had ge-

wacht. Als gevolg van geheimzinnige omstandigheden, had er een andere de plaats van Colina ingenomen en had zich in verbinding gesteld met de pseudo-Joseph Blair.

En met welk doel? Het was nog te vroeg om daarop een nauwkeurig antwoord te geven. In schijn en tot op het ogenblik dat het tegenovergestelde kon bewezen worden, had de valse Colina geen enkel voordeel uit de zaak gehaald.

— Volstaat dit, señor?

— Ja, ja, ik dank u, antwoordde Jimmy. Ekskuseer voor de last die ik u berokkende.

— Daarvoor 'zijn wij er immers! antwoordde de bediende met een graffem...

★

De nacht was gevallen toen Jimmy het medisch instituut verliet. Hij wierp een blik om zich heen in de hoop een lege taxi te vinden, maar behalve een man die aan de overkant van de straat met zijn hond wandelde en een grote zwarte wagen, die met gedoofde lichten op een vijftigtal meter afstand stond, was er in heel de straat niets te zien. Alles was verlaten en stil...

Met gebogen hoofd en de handen diep in de zakken, stapte de jongeman in de richting van het kruispunt. Daar had hij bij zijn aankomst een taxistandje gezien. Hij voelde, en dit mischien voor het eerst in zijn leven, dat hij de toestand niet meer meester was, dat de moeilijkheden hem boven het hoofd gestegen waren. Hij had de indruk dat hij de vaste grond onder zijn voeten voelde wegzinken en dat hij stiltaan verzonk in een glibberig moeras dat welmen van knaaimans...

Hij moest het initiatief van de operaties weer in handen krijgen, maar hoe? Hij haalde de schouders op... Het was makkelijk gezegd!

Om het initiatief in handen te nemen, moest hij de situatie meester zijn, of ze tenminste begrijpen... Vraagt men aan de zwemmer die uitgeput is van een urenlange strijd tegen de stroom, nog dat hij het rekord over de 100 yards zou breken?

Ware Jimmy niet zo zeer in gedachten verzonken geweest, dan zou hij wellicht het zacht gerucht hebben gehoord van de zwarte wagen die achter hem startte. Hij zou dan een wantrouwige blik over de schouder hebben geworpen en het schouwspel dat hij zag, gezien hebben, zou er hem beslist hebben toe aangezet onmiddellijk zekere voorzorgsmaatregelen te treffen.

Maar tot zijn ongeluk piekerde hij over de verwarde zaak Ward... De grote zwarte wagen reed stil vlak naast de stoep. Hij reed langzaam, en als hij op een afstand van twintig meter van Jimmy gekomen was, deed iemand het venster naar beneden glijden. Een arm kwam te voorschijn en aan die arm die uit het venster stak, bengelde een Smith and Wesson... De stalen loop glansde in het half duister en voorspelde niets goeds.

En eensklaps gebeurde het drama... Drie schoten knalden. De echo weergalnde door de rustige straat. Jimmy beefde hevig. Een fraktie van een seconde bleef hij nog overeind staan, scheen te aarzelen, omklemde de zijn buik met beide handen, draaide om zijn eigen as en stortte neer.

Op het moment dat hij viel, had er iemand in de zwarte wagen op het gaspedaal gedrukt, want bliksemsnel was de zware wagen om de hoek van de straat verdwenen...



De nieuwe avonturen van Pom en T

TEDDY VOOR DE CAM

Teddy zal de hoofdrol spelen in de film «Texas-boy». Zijn vrienden van het



Teddy door Fr. Craenhals ERA

erkus komen hem bezoeken en er schijnt geen wolkje aan de hemel, maar...





DE ZOETWATER

Vik en Dik werden ontvoerd door onbekenden en



PIRATEN

DOOR
BOB DE MOOR.



duikboot gestopt. Deze duikboot heeft motorpech.





MICHEL VAILLANT

op

HET CIRCUIT

Op een morgen tegen het einde van de zomer... De Notre-Dame van Parijs glanst zacht in de milde zonnestralen en aan haar voeten stroomt rustig en breed de Seine, onverschillig voor het onrustig, lawaaiig gedoe van het grootstad.



In het hartje van de stad heerst er een vreemde drukte. Negen uur 's morgens! Iedereen rept zich naar zijn werk... En in een stroom wagens zien we een « Vaillante »...



De man ■ de wagen zoekt een parkeerplaatsje op een van de stoepen van de Champs Elysées. Met een beetje geluk...



Hij heeft waarachtig een plaatsje gevonden! De chauffeur stap uit... Maar? Wie is dat? Ja, het is onze vriend Michel...



De activiteit van deze sympathieke kampioen beperkt zich niet tot de autocompetities. Hij leidt de propaganda- en publiciteitsdiensten van de firma Vaillant. Hij ■ bovendien journalist en uitgever van het blad van het merk Vaillante: « Weg en Sport ».



Hij brengt zijn ochtendbezoek aan de tentoonstellingszaal...



VAN DE ANGST!

door Jean Graton...



(Wordt voortgezet)



DE BEEEKS

HET FANTASTISCH AVONTUUR VAN SCHEEP

Het schip van onze kleine vriend Rol wordt door c



TE KLIPPEN

SMAATJE ROL door MITTÈI - Tekst : Greg

vreeselijk storm verrast en slaat tegen de klippen te pletter.

Alen nadion is de zee weer kalm...
Kleine golven spelen aan de voet van
de vreselijke rots... Nergens is er nog
een spoor van de ramp te zien...



Of toch? Daardrijft
een reddingsboei...



De kleine Rol zweeft in
nevelachtige zones, maar...
Leeft hij nog?...



Ja... Hij
beweegt...



Ik leef nog en
de storm is bedaard...
Maar waar zijn mijn
vrienden?...





DE HOND VAN ABSAROKA



Bill Ookie volgt Ferguson op de voet en kan nog net verhinderen, dat deze de hond, Mark, neerschiet.

door L. en F. FUNCKEN



Geen twijfel meer mogelijk: Ferguson is stiekem verdwenen. Daar snap ik niets van!



En in het begin van de namiddag...

Er hangt onweer in de lucht, iedereen is zenuwachtig.



Daar verschijnt de sheriff van Bridger.

Diamond, ik ben blij je hier te vinden



Ik heb slecht nieuws gekregen. Een half-bloed, die nauw in kontakt staat met de Indianen, vertelde me dat de stam van de Absarokees in opstand is gekomen. Iemand heeft een van hun jonge krijgers zwaar gewond nabij een grot van de "Granite Peak".



Zo... en wat betekent dat?



De man die de jonge krijger kwetste is waarschijnlijk Ferguson. De persoonsbeschrijving die men van de man gaf, klopt met die van Ferguson. De Absarokees willen de krijgsbijl ophalen!



De mensen van Bridger zijn naderbij gekomen en luisteren gespannen en ietwat ongerust naar het gesprek.



Ben je wel heel zeker?

Ik vertel je wat de halfbloed me heeft gezegd. Je mag hem gerust vertrouwen.



(Wordt voortgezet.)

De GESCHIEDENIS van de WERELD

TEKST VAN J. SCHOONJANS

HIJ MAAKTE EEN VENSTER...

HET was de droom van Peter de Grote Rusland niet alleen Europese zeden te geven, maar tevens een toegang tot Europa te verschaffen. Die toegang was afgesloten door Zweden dat heel de kust van de Baltische Zee had bezet, en door Turkije dat de kust van de Zwarte Zee stevig in handen had. Er bleef dan nog de Witte Zee, maar die was zes maanden van het jaar dichtgevroren. Er bleef Peter de Grote dus niets anders over dan een venster te maken...



1. — AZOW

HET Ottomaans keizerrijk had grote moeilijkheden: zijn legers werden in Hongarije verslagen door prins Eugene van Savoye. Peter de Grote profiteerde van die moeilijkheden en belegerde Azov, een kleine Turkse haven aan de Zee van Azov. Pas na twee jaar inspanning kon hij er zich meester van maken, dat was in 1696. Azov betekende nog geen venster op de Middellandse Zee, maar het was toch reeds een dakvensterje...



2. — KAREL XII

PETER de Grote keek Peter de Grote naar het Noorden. De Baltische Zee was nog steeds een Zweeds meer. In 1697 kwam de vijftienjarige Karel XII op de troon van Zweden. Hij was lang, mager, bleek, zwijzaam en koppig. Men noemde hem de « IJzerkop ». Hij deed soms een tikje zonderling en scheen onbekwam om te regeren. Peter de Grote meende dus dat zijn tijd gekomen was en hij sloot een bondgenootschap met Polen en Denemarken-Noorwegen. In 1700 belegerde hij Narva en zo begon de grote oorlog van het Noorden. Toen ontloopte Karel XII zich als de knapste krijgsman van zijn eeuw. Hij greep de wapens en... men zou verbazingwekkende dingen zien!

3. — STORMWIND

KAREL XII marsjeerde naar Kopenhagen en dikteerde de koning van Denemarken, Frederik V, de vrede. Met 9.000 krijgers veegde hij de Russen voor Narva weg. Dan keerde hij zich naar Polen en achtervolgde koning Augustus gedurende zes jaar. Hij drong door tot in het hart van Saksen. Peter de Grote kwam op het idee zijn hoofdstad aan de Baltische Zee te bouwen te midden van Zweeds grondgebied. Het was een gek idee. Duizenden moeilijke putten zich uit om de moerassen van de Neva droog te leggen en er een stad te bouwen die de naam Sint-Petersburg kreeg. Maar Karel XII kwam uit Polen terug...



4. — POLTAWA

Hij versloeg de Russen te Grodno en ging naar Oekraïne om daar de hetman Mazepa te ontmoeten. De strenge winter van 1709 verzwakte het leger, en Peter de Grote viel hem te Poltawa aan. Karel XII werd beroofd van paarden en munitie. Hij werd gewond en verslagen en moest in Turkije een toevlucht zoeken. Vijf jaar later slaagde hij er in naar Zweden terug te keren. Hij werd gedood voor Fredrikshald in 1716.



5. — DE VREDE VAN NYSTAD

KONINGIN Ulrika-Eleonora, zuster van Karel XII, tekende in 1721 de Vrede van Nystad. Zweden stond aan Rusland Livonie af, Karelië, Ingrië en al de kusten van de Baltische Zee. Men moet toegeven dat Peter de Grote geen venster had gemaakt, maar dat hij een muur had afgebroken, de muur die hem van Europa scheidde! En Rusland werd een grote mogendheid...

**RAAP DE
HANDSCHOEN
OP !**

RAADSEL 18

HET SEIN STAAT OP ROOD!

De operatie was meesterlijk uitgevoerd. Toen de beroemde zangeres Merle Da Silva, op bezoek te Brussel, per auto naar een cocktail reed te hater ere gegeven, drong een onbekend personage haar auto binnen, op het ogenblik dat de wagen voor het rood verkeerslicht moest stoppen. Dan rukte hij Merle Da Silva een prachtig halssnoer van de hals...

Deze scène speelde zich af op een donderdagavond in een verlaten en donkere straat.

-- Rij door! beval de onbekende aan de chauffeur en sprong uit de wagen.

Verschrikt gehoorzaamde de chauffeur. De dief kon zijn buit voor een waarde van vele miljoenen meenemen en in de duisternis verdwijnen...

Dit alles werd me verteld door kommissaris Baardemakers, ongeveer twee uren na de diefstal.

Wat denk jij er van, Rik? vroeg hij terwijl hij zenuwachtig met de vingers op zijn schrijftafel trommelde.

-- Ik doe mijn hoedje af voor de stoutmoedigheid van die bandiet, kommissaris! Maar enkele details zou ik toch willen opklaren... 1) Kende Merle Da Silva de dief of kende zij hem niet?

-- Zij kon hem niet identificeren, want hij had een doek voor het gelaat en droeg een zwarte bril. De zangeres meent dat de dief zijn stem veranderde...

-- 2) Hoe kon de dief in de wagen springen net toen hij voor het rood verkeerslicht moest stoppen?

-- Het gaat hier om een verkeerslicht dat door de voetgangers moet bediend worden. Het is waarschijnlijk de dief zelf die op de knop heeft gedrukt.

-- Heel knap! Maar hoe kon de bandiet weten dat de wagen van de zangeres op die avond en op dat moment door die straat reed?

Hij volgde de wagen misschien...

-- Kommissaris, ik denk dat wij de dief moeten zoeken in de onmiddellijke omgeving van de zangeres.

Baardemakers was het daarmee eens en ondervroeg onmiddellijk de sekretaris en de impresario van Merle Da Silva.

De eerste was een kleine man met een oljkleurige huid en een zwarte snot. Hij heette José Sacontó Nepomuleno. Hij werd rood van woede toen de kommissaris hem vroeg wat hij de avond van de diefstal had gedaan.

-- Het is een schandaal! Ik zal een klacht indienen bij de konsui! Ik kan de diefstal niet gepleegd hebben want ik was in de bioskoop...

-- Welke bioskoop?

-- In de «Windsor». Ik was in de stad, ik had niets te doen en ik heb een avondkrant gekocht. Daarin las ik dat de nieuwe film van Aladin Melon «De beurs en het leven» voor de eerste keer en voor de eerste week werd afgerold. Het was een prachtige film, kommissaris... En u durft me beschuldigen!

De impresario Tom Manett was kalm en gereserveerd.

-- U doet u werk, heren, zei hij. Ik begrijp dat heel goed. Ik heb jammer genoeg geen alibi. Op het ogenblik dat de diefstal werd gepleegd, slenterde ik door de regen over de grote stadslanen...

-- Eigenaardig idee! bromde Baardemakers.

Nadat de sekretaris en de impresario

het kantoor hadden verlaten, vroeg hij me:

-- Is één van de twee de schuldige?

-- Ja, kommissaris...

Vrienden, de dief is diegene die loog in verband met zijn tijdsbesteding donderdagavond.

Lees aandachtig. Let op de details. Veel geluk!

RIK RINGERS.

OPLOSSING VOLGENDE WEEK

BESTE VRIENDEN,

WEEER kon ik een reeks kaarten opsturen en knappe detectives welkom heten in onze grote spouderfamilie. Vandaag geef ik hier geen lijstje van de detectives, maar wel enkele namen van meisjes en jongens die hun eerste of tweede juiste oplossing inzonden en die ik even wil aanmoedigen: Robert Mathijs uit Tienen, Marguerite Van Moerbeke uit Brugge, Jan Prins uit Den Haag, John Bosnat uit Rotterdam, Michel Vanderspurt uit St. Nikolaas, Willy Van der Vekens uit Mechelen, Jozef Bekaert uit Maldegem.

Eric Bergers, hartelijk dank voor je kaartje. Het is normaal dat een detective tijdens zijn vakantie niet werkt, hé.

RIK.



IK HEB ONMIDDELIJK AAN JOU GEDACHT, TON... KUK, DAT PLANTJE KOMT RECHT VAN MIJN KOZYN UIT DE GABON...



HET IS EEN JONGE SCHEUT, MAAR ALS JE DIE IN DE GROND STEEKT, ZAL IE VLUIG GROEIEN... HET IS EEN REUSACHTIGE MENSENRENDENDE BLOEM... VOLWASSEN ZIJN ZE HEEL MOOI, HOOR!



JA, JA, JE ZULT ZIEN! MIJN KOZYN IS FORMEEL: DE RENONCULA CANNIBALIS ONTWIKKELT ZICH OP WONDERBARE WIJZE. HET IS EEN ECHTE KURIOSITEIT!



EN WEES VOORZICHTIG, HE!... INDIEN DIE PLANT ZICH TE SNEL ONTWIKKELT, DAN MOET JE...



MAAR DIE NACHT...



EN DE DAAROP VOLGENDE MORGEN...

HAHA, EVEN KUKEN OF DIE RENONCULA CANNIBALIS AL EEN BEETJE GEGROEID IS... HE! HE! HE!



! ? AAAAAH!



HALLO! DE BRANDWEER! DE DIENST VAN DE ONTMUNING? HULP! VLUIG!... VLAMMEN WERPERS, EEN RANONKEL WIL ME VERSLINDEN!





DE NIEUWE AVONTUREN VAN **CORENTIN**

DE MAGISCHE DOLK

DOOR
PAUL CUVÉLIER.

De Radiah van Sompur heeft zorgen. De magische Ancus is verdwenen. Iedereen is ontmoedigd en het leger gaat een nederlaag



Nog één dag rijden en we staan voor de muren van Sompur, o grote Khan!



Ja! Morgen is Sardal Khan meester van dit land. We deden er goed aan te profiteren van de verdwijning van de magische dolk. Die dolken zijn zo ontmoedigd dat ze niet eens weerstand bieden.



Maar... maar, wat doen ze?



Wij maken alles gereed om Sardal Khan en zijn krijgers te ontvangen... De muren van dit paleis zijn niet bedreven een belegering. We moeten ze versterken.



Heb je dat gehoord? Oorlog... Oorlog binnen de muren van deze stad. Ik ben bang...



Corentin, Corentin, waarom breng je de ancus niet? De ancus zou ons redden!

RHRHMFH!



Intussen zeilt de "Meerman" alle zeilen in top, naar Sompur toe. Werd de smeebede van Sa-Skya verhoord?



De wind zit goed, maatje. Hedenavond zien we de kust van Sompur.

Sompur en Sa-Skya! Eindelijk!



HOEHEEE! Zeil aan stuurboord! Komt recht op ons toe...



Recht op ons toe? En dat in deze wateren? Dat bewijst me niet...



Kanoniers, aan het geschut! Maak alles klaar voor de strijd! VLAG IN TOP!

Kim, begrijp je dat? DE PIRATEN KOMEN!

OVERAL SPOKEN!

EEN Duits instituut voor opinie-onderzoek deelt mede dat, volgens haar statistieken, 12 volwassen Duitsers op 100 in de overtuiging leven dat hun huis behekst is... Ze geloven aan spoken die over de zolder sluipen, ze horen stappen in de kelder en zien deuren vanzelf open gaan. Steeds volgens dit instituut, zijn er in de steden zoveel spoken als op het platteland. Gelukkig maar dat de statistieken van zulke instituten niet altijd juist zijn!



DE POS

DE ZINGENDE TELEFOON



NAAR men ons vertelt, hebben veel Amerikanen een nieuwe hobby gevonden: zij kopen een telefoonhok (wij bedoelen de publieke telefoonhokjes die men hier bij ons in de straten en lanen ziet staan) en installeren dit niet

voor hun huisdeur, zoals je eventueel zou kunnen denken, maar in hun appartement! Zij installeren zich knusjes in het telefoonhokje en, eenmaal de deur van het hokje toe is, kunnen ze naar believen saxofoon of hobo spelen of zingen als een Mario Lanza... Je moet weten dat de telefoonhokken beter geïnsoneerd zijn dan de meeste moderne appartementen. Is het gekochte telefoonhokje toch niet zo goed geïnsoneerd, dan heeft de koper de keuze: hij koopt een ander hokje of een ander instrument. Die keuze wordt beslist ook bepaald door de buren! Men zegt dat de instrumenten die het meest lawaai maken, de aangenaamste zijn. Wij willen het graag aannemen, al houden wij persoonlijk helemaal niet van veel lawaai!

SPINAZIE-ALARM

WANNEER de lucht boven een streek bepaald slecht is, dan geven de groenten het alarm. Inderdaad, spinazie en andijvieplanten krijgen een zilveren glans. Dat is heel mooi, maar het betekent dat de lucht vuil is van het stof en de rook van de fabrieken.



breksschoorsteen. Wil je dus weten of de lucht in de streek waar je woont zuiver of vuil is... kijk dan naar de spinazie!

LEER VUUR ETEN!

IN Napels is er een school voor fakirs. Moest het je interesseren, hier komt het tarief: om te leren kettingen slikken: 1.000 lire. Om vuur te eten: 800 lire, om

scheermesjes te eten: 1.500 lire. De beroemdste fakir van Napels heet Don Mimi. Hij kan een touw in de lucht gooien zodat ze stijf als een stok rechtop blijft staan. Dit kunstje dwong de bewondering af van zijn Hindoese collega's en hij behaalde er de Grote Prijs van Bombay mee, uitgeschreven door de fakirsvereniging van deze stad. Don Mimi kende echter ook sombere uren b.v. toen een van zijn Hindoese collega's er achter kwam, dat er in het touw dat hij in de lucht gooide, een ijzerdraad stak... Nu, dat is alweer een tijd geleden en Don Mimi denkt er maar liefst niet meer aan. Don Gigno, eveneens een Italiaanse fakir, werd onlangs door de politie bij de kraag gevat omdat hij elektrische lampjes had gegapt. Hij kon bewijzen dat hij die lampjes niet wou voortverkoopen, maar slechts wou opeten. Heb je lust om lampjes te eten, vuur te slikken of op een met nagels beslagen bed te slapen, ga dan naar Italië en klop aan bij Don Mimi.

NIEUWS IN HET KORT



- De politie vond de misdadiger Willie Green in een kruidenierswinkel. Hij had zich aldaar enkele uren in de ijskast verscholen.
- In 1960 zullen sommige auto's niet meer moeten geolied worden omdat de kogellagers zullen gemaakt zijn uit Teflon, een vezel waarvan de wrijvingscoëfficiënt zeer laag is.
- De Amerikaanse mode wil thans dat het hondje dat met mevrouw mee op straat mag, in dezelfde kleur geverfd wordt als het ensemble van de dame. Deze nieuwe stunt lokte protest uit vanwege de dierenbescherming.

Geschenken van de KUIFJE'S BON

De Aardrijkskunde in kleurfoto's.
België: Deel I: 9 reeksen van 10 chromo's
Deel II: 8 reeksen
Europa: Deel I: 10 reeksen
Deel II: 10 reeksen
plus 3 kaarten-reeksen
Deel III: 10 reeksen
per reeks: 50 punten

De Geschiedenis van de Wereld:
Per reeks van 15 chromo's 50 punten
De Collectie "EXPO" uitgegeven door VICTORIA, 14 reeksen van 10 chromo's. Per reeks: 50 punten
Abonnement van 5 nummers op het weekblad KUIFJE: 400 punten

De KUIFJE'S Chromo's:
Vliegtuigen I: 10 reeksen
Vliegtuigen II: 10 reeksen
Luchtschepen: 6 reeksen
Automobil I: 10 reeksen
Zeevaart I: 10 reeksen
per reeks van 6 chromo's: 100 punten

De Meesterwerken van de Schilderkunst:
16 reeksen van 5 kleurproducties.
per reeks: 200 punten
De KUIFJE'S portefeuille: 200 punten
Het Gansenspel: 200 punten
De Puzzel op hout: 500 punten

ALBUMS:
Vliegtuigen I en II:
Automobil - Zeevaart:
geïllustreerd: 60 Fr
gecartonneerd: 50 Fr

België I, II en III:
Europa I, II en III:
per album: 29 Fr

De Meesterwerken van de Schilderkunst: Deel I en II: 50 Fr
Expo-Victoria: 25 Fr

De Geschiedenis van de Wereld: 29 Fr
Aardrijkskunde van België, deel I en II verkrijgbaar tot einde 1959.
Worden niet meer herdrukt.

Stuur je bons naar de KUIFJE'S BON
1/7, P.H. Spaaklaan, Brussel 7.

Om veel KUIFJE'S BONs te sparen, vraag je steeds de producten:
VANDENHEUVEL - HACOSAN
PANTOFFELS ESKIMO
KINDERBOTTINS MARATHON
SKI - FRANCO-SUISSE - PANA
PROSMANS - PALMAFINA
LOMBARD COLLECTIE
PAPETERIE-ARTIKELEN
VICTORIA - MATERNE
VULPEN LE TIGRE
HORTON PRODUKTEN
JUCY & WHIP - TOSELLI
KOFFIE CLE D'OR - NOSTA
DE DAGELADEN KUIFJE
TINTIN EN LINE



TILJON



OM ZE ZOET TE HOUDEN...

DE politie spoort verloren kinderen op en de gevonden kinderen worden naar haar kantoren gebracht in afwachting dat de ouders komen opdagen. Hoe houdt men die kleuters intussen zoet? Wel, de politiekommissariaten zullen een heleboel speelgoed krijgen en ook... taartjes om de kinderen te troosten. De agenten zelf mogen niet spelen met de treintjes en ook geen taartjes smullen!



'N EDEL GEBAAAR

EEN zekere Ernesta Salinas werd aangehouden omdat zij 15.000 frank uit de kas van een winkel had geroofd. Zei Ernesta: «Ik had het geld weggestopt omdat men het bij een eventuele hold-up niet zou vinden!» Heel vriendelijk van haar, maar een tikje gewaagd. De politie gelooft niet alles wat de beklagden vertellen...



TELEVISIE IN ZAKFORMAAT

IN Amerika werden er miniatuur-televisietoestellen in de handel gebracht. Het toestel weegt 6 kg. heeft een 30 cm brede scherm, is voorzien van batterijen en kost ongeveer 10.000 frank.

GEHEIM!



EEN ambtenaar van het Pentagon, een reusachtig gebouw waar ondermeer zeer geheime documenten betreffende de verdediging van de Verenigde Staten worden bewaard, hing op z'n deur een bordje met volgende tekst: «MIJN WERK IS ZO GEHEIM, DAT IK ZELF NIET WEEET WAT IK DOE.»

HIJ HAD ER GOED OVER NAGEDACHT

LEWIS CLAYBURG, landbouwer uit Californië, kwam een paar dagen geleden een kantoor van de Amerikaanse Marine binnen gestapt en zei: «Enkele jaren geleden deserterde ik uit de Marine. Ik heb er goed over nagedacht en ben tot het besluit gekomen, dat ik m'n schuld moet bekennen.» — «Ja, dat is het beste wat je doen kan», antwoordde de ambtenaar. «En wanneer juist heb je die fout begaan?» — «O, ik herinner het me alsof het gisteren was. Het gebeurde op 7 augustus 1917...» Toen keek de ambtenaar een tikje verbaasd op. Hij verwittigde de autoriteiten en deze deden er acht dagen over om in de archieven



de naam van de deserteur terug te vinden.

De bekentenis van Lewis Clayburg bewijst één ding: de Amerikaanse zeelui nemen slechts een besluit na rijp en lang beraad...

Dit weekblad moet verkocht worden tegen de verplichte prijs. Het mag noch in een leesmap, noch in huur gegeven worden, behalve wanneer de uitgever zijn toelating heeft verleid.

Het weekblad «KUIPJE»: 14^e jaargang. Lombard Uitgaven, P.-H. Spaaklaan, 1-7, Brussel 7. — P.C.R. 1909.16 — Uitg.-Dir.: Raymond Leblanc, Isidoor Gerardlaan, 9, Brussel. — Heliograf: Drukkerij-Heliograf, C. Van Cortenberg, p.v.b.a., 290-292, Van Voixelaan, Brussel 19. — NEDERLAND: 60 cent. — CANADA en de USA: 16 Cent. BELGISCH CONGO en het buitenland: 10 F. HIER KAN MEN KUIPJE KRIJGEN IN HET BUITENLAND: Nederland: KUIPJE-HOLLAND: Dordaan, 129, Rotterdam (Zuid). Congo: Tel. 170.955 — Giro 653.389 — Abon.: 3 fl. per kwartaal. Congo: KUIPJE CONGO — P.B. 740, Stanleystad (B.C.). Frankrijk: DARGAUD S. A., 31, rue du Louvre, Paris 11^e. Zwitserland: INTERPRESS S. A., 1, rue Beau-Séjour, Lausanne. Canada en U.S.A.: PERIODICA Inc. 5090, av. Papineau, Montréal 34 (Qué.)

ABONNEMENTSTARIEF

	Belgie	Belg. Congo	Canada en en buitenland	Ver. Staten
3 maanden ...	95,— F.	105,— F.	\$ 2,00	
6 maanden ...	180,— F.	205,— F.	\$ 4,00	
1 jaar ...	350,— F.	400,— F.	\$ 7,00	

20-8-59

PUBLICITEIT

publi art

DE GRENADIER VICTORIA MET VAKANTIE...



Oplissing over een week.



Kuifje in Tibet

DOOR
HERGÉ

Voor het eerst in zijn leven is de kapitein in een lamaklooster.

